



**'OP DIT MOMENT
RAAST ER EEN ORKAAN,
MAAR WE MAKEN ONS
GEEN ZORGEN.'**

VER TREK >

WAAR? Nijmegen **WIE?** Stijn van Langen (42, manager), Ellen Wissink (40, arbeidshygiënist), Teun (5) & Tessel (2) **BESTEMMING?** De Japanse Alpen.

Interview: Bas van Oort | Foto: Paul Tolenaar

Hoe?

Ellen: 'Jaren geleden zijn we al in Japan geweest. Dat beviel goed, het land liet zo'n indruk achter, dat we in het vliegtuig terug besloten: we gaan nog eens.'

Stijn: 'Met de kinderen dit keer, een totaal andere reis. Ellen heeft een mooie route uitgestippeld, 3,5 week met een huurauto, en dan vooral door de Japanse Alpen.'

Ellen: 'We vliegen via Moskou naar Tokio, met Aeroflot. Tokio zelf gaan we niet in, we pikken op het vliegveld de auto op en gaan dan naar Narita. Na dag één rijden we de bergen in. In totaal hebben we elf accommodaties in drie weken. Overal blijven we dus een dag of twee, drie.'

Stijn: 'De stops onderweg? Onder meer Nikko, een dorp vol tempels. En Ainokura, dat werelderfgoed is. Daar slapen we in van die hutten met rieten daken, gewoon bij mensen thuis. Ook Kamikochi staat hoog op ons lijstje: het kroonjuweel van de Japanse Alpen. Maar onbetaalbaar; je telt zo 700 euro per persoon per nacht neer. Gelukkig vond Ellen iets dat wel betaalbaar was, 30 kilometer verderop.'

Ellen: 'Dit gebied is het Zwitserland van Japan, overal prachtig, maar niet veel mensen rijden deze route. Dat maakt het extra leuk.'

Vorbereiding?

Stijn: 'Ellen heeft in de reisbranche gewerkt en weet daarom precies hoe ze en reis handig in elkaar moet zetten. Dan maakt ze zich een week of twee druk op internet, en dan is alles geregeld.'

Ellen: 'Ja, alles ligt al vast. Met kinderen is dat toch wel handig. Bovendien houden Japanners absoluut niet van mensen die op de bonnefooi reizen. Ze zijn heel erg gastvrij en vriendelijk, maar daar moeten ze zich dan wel op kunnen instellen.'

Waar verheugen jullie je het meeste op?

Ellen: 'Het eten! Dat was de vorige keer echt subliem. Maar ook de cultuur. En dan niet per se uiterlijke schoonheid of de tempels, maar meer de mensen.'

Stijn: 'Japan blijft een beetje een gek land, totaal anders dan de rest van Azië. Alles is leuk en speciaal, ook kleine dingen.'

Hoe wordt het weer?

Ellen: 'We gaan in augustus, dan is het ook daar zomer. Warm en vochtig. Maar in de bergen is het koeler.'

Stijn: 'Op dit moment raast er een orkaan. Als we pech hebben, pakken we daar nog het staartje van mee, maar we maken ons geen zorgen.'

Budget?

Stijn: 'Japan is niet goedkoop.'

Ellen: 'Met z'n vieren vliegen we voor 2000 euro. Elke overnachtingen kost gemiddeld 100 euro. Met de huurauto erbij komen we, denk ik, in totaal op zo'n 8000 euro uit. Voor bijna vier weken.' •

LEZEN HOE DE REIS IS GEWEEST? ZIE PAGINA 98