



**'DARE DEVILS!, RIEP DE KOK, TERWIJL HIJ ZIJN HANDEN VOOR ZIJN OGEN SLOEG.'**

# THUIS KOMST

**LEUKSTE?** 'Het totaalplaatje: met de kinderen, door zo'n prachtig land vol gastvrije mensen.' **TEGENVALLER?** 'We hadden wat last van een tyfoon.'

Interview: Bas van Oort | Foto: Paul Tolenaar

## En?

**Stijn:** 'Mooi! En totaal anders dan alle andere reizen die we hebben gemaakt.'  
**Ellen:** 'Japan als bestemming is vooraf lastig in te schatten. Zelfs als je er al eens bent geweest. Met de kinderen werd het een totaal andere reis, maar alles was positief. Het reizen ging echt makkelijk.'  
**Stijn:** 'Japanners zijn spontaan, gastvrij én ook attent. Teun en Tessel kregen vaak een klein cadeautje als we ergens waren. De kinderen waren sowieso een attractie. De eerste avond begon spannend: toen ik in een restaurant in Narita vertelde dat we 3,5 week zelf gingen rondrijden, riep de kok 'Dare devils!', terwijl hij zijn handen voor zijn ogen sloeg.'

**Ellen:** 'Omdat de wegen in de bergen zo smal zijn, vond hij het maar niks. Maar het viel reuze mee. Ja, de weggetjes zijn smal, maar ook in het verkeer gedragen de Japanners zich voorbeeldig. En op vele plekken is de maximumsnelheid 50.'

**Stijn:** 'Dat zorgt er dan wel voor dat je de omgeving beter in je opneemt. En wat is het daar prachtig. We begonnen in een paar onsen-dorpjes, die bekend staan om hun badhuizen met vulkanisch water. In Matsumoto, in de bergen bij Nagano, zagen we bij een kasteel een prachtige zonsondergang.'

**Ellen:** 'Eigenlijk was alles prachtig. Van de tempels in Nikko tot Mount Fuji, waar we ook nog enkele dagen op uitkeken.'

## Meest genoten van?

**Ellen:** 'Het rondrijden, door dat prachtige landschap, met de kinderen in het ritme van bijna vier weken reizen.'

**Stijn:** 'En de mensen daar, plus het feit dat je toch in een bizarre maatschappij zit. Vol traditie, maar ook met de modernste snuffjes. Ach, het echte hoogtepunt was het totaalplaatje van dit alles samen.'

## Waren er nog tegenvallers?

**Ellen:** 'Nou, er waaide een tyfoon. In totaal hebben we een dag of vijf noodweer gehad. Regen die als een gordijn voor je hangt, je ziet helemaal niets. Daardoor konden we niet wandelen in Ainokura. En Kamikochi moesten we ook missen. Maar buiten dat weer, neuh.'

**Stijn:** 'Zeventien uur vliegen met twee jonge kinderen is soms ook wat lastig, maar dat wisten we van tevoren.'

**Ellen:** 'In vergelijking met de vorige reis hebben we ons deze keer minder op het eten gestort. Dat vond ik soms wel jammer, want dat was tijdens de vorige reis echt het absolute hoogtepunt.'

## Hoe was het weer?

**Stijn:** 'Op die tyfoon na, prima. Elke dag tussen de 25 en 35 graden. Wel is in de zomer de luchtvochtigheid enorm hoog.'

## Budget?

**Ellen:** 'Vooraf hadden we ingeschat dat de hele reis zo'n 8000 euro zou kosten. Nou, die voorspelling is uitgekomen. We zijn er zelfs ietsje onder gebleven.' •