

babyspecial

Baby op reis opent deuren



Ellen Wissink, Stijn van Langen en Teun: „We zien en doen nog steeds genoeg.“

Met een baby op vakantie? Dat wordt een huisjespark. Helemaal niet, zeggen Stijn van Langen en Ellen Wissink. Zij backpacken er nog lustig op los met hun baby's. Het levert zelfs extraatjes op.

RENSKE SCHRIEMER

Stijn van Langen en Ellen Wissink waren altijd al reizigers, ook toen er nog geen kinderen waren. Samen gingen ze twee keer lang op reis, in totaal zo'n anderhalf jaar. Dat waren vooral low budgetreizen: backpacken, kamperen, goedkope hotelletjes en lange vlieg- bus- en treinreizen. „Zo veel mogelijk zien van de wereld met weinig geld“, legt Wissink uit.

Ruim drie jaar geleden diende hun eerste kind zich aan, Teun.

Toen beloofden ze elkaar plechtig dat ze niet in Center Parcs of een all inclusive resort zouden belanden. „Veel mensen zeiden tegen ons dat we nu wel zouden stoppen met reizen, maar dat waren we toch echt niet van plan. De bestemmingen zijn nu misschien iets minder avontuurlijk dan voorheen – voor ons even geen landen met veel ziektes of malaria – maar zelfs dan blijft er nog genoeg moois over.“

IJsland

Met Teun in de rugdrager trok het stel de afgelopen jaren naar Amerika, Cuba en Zuid-Afrika. Inmiddels

is het gezin uitgebreid met dochter Tessel (acht maanden). Op dit moment reist het gezin rond in IJsland. „Voor volgend jaar staat Japan op de planning, dat lijkt ons ook echt geweldig met kinderen.“

Toch verandert er wel het een en ander als er baby's mee op reis gaan, geeft Ellen Wissink toe. „Op zich hoeft je manier van reizen niet te veranderen. Bus en trein kunnen nog best wel, maar een huurauto of camper is wel wat relaxter. Je instelling moet je echter wel veranderen. Je kunt niet meer je dagen volproppen met sightseeing en trektochten. Je tempo moet

omlaag. En we moeten ruimte inplannen voor slapen, speeltuintjes en zwembad. Maar dat vinden we eigenlijk niet zo erg. We zien en doen nog steeds genoeg. We lopen rustig met Teun in de rugdrager Bryce Canyon in, of gaan olifanten kijken in Zuid-Afrika.“

Ook in de bagage is het een en ander veranderd. Wissink: „Zelf nemen we nu een stuk minder mee dan toen we met z'n tweeën reisden, zodat er ruimte is voor de spullen van de kinderen. We reizen met twee grote rugzakken nog steeds light.“

Onontbeerlijk voor wie reist

met een baby is de buik- of rugdrager, vindt het echtpaar. „Verder gaan standaard een Deryan slaaptentje mee met inflatable matrasje en een goede buggy waar je mee over ruig terrein kunt lopen en waar de baby goed in kan slapen. Dus niet zo'n paraplumodel, maar een degelijke buggy die tegen een stootje kan. Deze hoeft je ook niet in te checken en kan gewoon mee tot aan de gate.“

Smaak

Luiers gingen de eerste reis met Teun nog wel in de rugzak, maar dat bleek zonde van de ruimte.

Gepamperd in het babyhotel



Het zwembad van hotel Babymio.



Hotelkamer in Babymio.

Wie opziet tegen het gesjouw en gedoe met een baby en zelf vooral ook wil uitrusten, hoeft niet naar een vakantiepark. Gepamperd worden in een 'babyhotel' behoort ook tot de mogelijkheden. Bij Babymio in het Oostenrijkse Kirchdorf in Tirol is alles inbegrepen: een complete babyuitzet op de kamer, van commode tot wieg, de hele dag babyvoeding, en speciaal getrainde nanny's die 42 uur per week beschikbaar zijn en de baby graag even van je overnemen. Zodat de ouders even kunnen ontspannen in de sauna, op de fiets of op de massagetafel. Om daarna samen met de baby te zwemen in het verwarmde bad of mee te doen aan een cursus babymassage. Al deze luxe is er in het voorseizoen voor zo'n €150 per nacht voor een gewone kamer en ongeveer €200 voor een familiekamer met babykamer-en-suite.

> www.babymio.com

'Onderweg is genoeg te beleven voor kinderen'

„Die zijn dus echt overal te koop. Dat geldt niet voor melkpoeder, dat nemen wij altijd mee voor de hele reis. Dat is bijna altijd slecht verkrijgbaar of anders van smaak in het (verre) buitenland.“

Waar veel ouders de achterbak volstoppen met speelgoed om de kinderen mee zoet te houden, schaffen Stijn van Langen en Ellen Wissink het helemaal af op vakantie. „Speelgoed nemen we niet meer mee, onderweg is altijd genoeg te beleven of om mee te spelen. Hoogstens gaat een tablet met filmpjes mee voor Teun, maar daar houdt het wel mee op.“

De gouden tip voor reizigers met baby's is dan ook 'geniet van de beleving op zich'. „Heel veel mensen zien op tegen de vliegreis, of de lange ritten tussendoor. Dat doen wij niet meer. We zien het gewoon als een leuk onderdeel van de reis. We zeggen streng tegen onszelf: het hoort erbij, en we gaan er van genieten. En dan lukt dat, meestal, wonderwel goed. We kijken ook nergens meer van op. Met een baby of klein kind erbij gaat alles altijd anders dan je hebt gepland. Flexibiliteit en geduld, dat zijn de magische woorden.“

Want wie ervoor open staat, zal merken dat reizen met een baby deuren opent. „Als gezin kom je er niet heel anders binnen dan als stel of in je eentje. In Cuba sliepen we bijvoorbeeld in casas particulares - bij mensen thuis. Het was echt geweldig hoe warm we daar elke keer verwelkomd werden als we met Teun binnenkwamen. Reizen met een baby maakt contacten intenser.“

Kijk voor meer foto's en reiserivaringen van Ellen Wissink en haar gezin op www.stijnenellen.com



Ontspannen bij de boer.

Lekker slow bij de boer

Wat is er zo leuk aan je tijd doorbrengen met een baby? Dat je tempo naar beneden gaat en je weer eens ouderwets kunt genieten van heel kleine dingen: zien wat de baby ziet (ruisende blaadjes) en verwondert zijn over eerste hapjes, woordjes of stapjes. Nergens kan dat beter dan op de boerderij. In de comfortabele tenten van Betere Boerenbed zijn dan misschien geen elektriciteit en magnetron, maar die fles wordt ook wel warm in een pannetje water. Moet je wel eerst je bed uit om de houtkachel aan te zetten. Wat volgt is een dag vol luieren in het gras, konijnen en lammetjes aaien en misschien wel genieten van de allereerste zelfgebakken pannenkoek of pizza. Om dan 's avonds bij het flakkerende kaarslicht alle belevenissen nog eens te herbeleven. Een weekje de boer op in de maand juni (in een vijf/zespersoons tent) komt op zo'n €650 tot €700.

> www.boerenbed.nl